

Hamsteren in quarantainetijd

Premier Rutte kreeg in een NOS Jeugdjournaal een vraag van kinderen wat hij zou doen als hij geen premier was en in quarantaine zou zitten. Zijn antwoord: ‘In quarantaine zou ik vrienden bellen, heel veel Netflixen en boeken lezen.’ Ik wil inzoomen op wat hij als laatste noemde, boeken lezen, dan inzoomen op het Boek der boeken – een bibliotheek van liefst 66 boeken – en in dat Boek inzoomen op het boek Spreuken. Ik kom daar zo op terug.

We zitten allemaal in zekere zin in quarantaine. We moeten zoveel mogelijk binnenblijven en onze contacten tot een minimum beperken. Hoelang deze tijd van – nu nog in veel gevallen – beperkte vorm van quarantaine duurt, weten we niet. Het goede nieuws is, dat zij die in de Heer Jezus Christus geloven, deze tijd mogen zien als een tijd die in Gods hand is, zoals alle tijden dat zijn. Zij mogen immers zeggen: “Mijn tijden zijn in Uw hand” (Ps. 31:16). Zij weten: God, onze Vader, bepaalt de tijden in ons leven: tijden van voorspoed en tijden van tegenspoed, de tijd van beproeving en de tijd van verlossing, ja, alle soorten tijden (vgl. Pred. 3:1-8).

Wij krijgen in deze tijd de gelegenheid om ons te bezinnen op ons leven. Wie weet of we niet juist daarom worden stilgezet.

Ik moest denken aan de mier. Van dit diertje kunnen we leren dat we geestelijk moeten hamsteren, ofwel verzamelen, in de tijd die we daarvoor krijgen:

“Ga naar de mier, luiaard,
zie zijn wegen en word wijs.

Hoewel hij geen aanvoerder heeft,
[geen] leidinggevende of heerser,
maakt hij zijn eten gereed in de zomer,
verzamelt hij zijn voedsel in de oogst[tijd]” (Spr. 6:6-8).

Mieren werken zonder enige aansporing ijverig en goed samen en verzetten veel werk. Er is geen mier die niets doet. Waarom is hij zo bedrijvig? Omdat hij werkt voor zijn overleven in de toekomst. Op de geschikte tijd, dat is “in de oogst[tijd]”, in de zomer, maakt hij eten gereed en “verzamelt ... zijn voedsel” als er veel voedsel te verzamelen is. Daardoor heeft hij voedsel in voorraad voor de tijd dat het koud is en hij nergens voedsel kan vinden.

Wie van de quarantainetijd oogsttijd maakt, is wijs. Het biedt ons de kans om aan ons geestelijk immuunsysteem ofwel onze geestelijke weerbaarheid te werken. Daarbij denk ik vooral aan gezinnen. Kinderen moeten worden beziggehouden. Allerlei programma’s, zowel voor school als voor ontspanning, worden aangeboden. Ik heb ook een ‘bezigheidstip’: Voorzie je kinderen van een voorraad wijsheid. Daar hebben ze later wat aan en ook nu al.

Daarom: Reserveer elke dag tijd om met elkaar over het boek Spreuken te spreken. Dat bijbelboek staat boordevol wijsheid voor de praktijk van het leven van ieder mens, jong of oud, arm of rijk, ziek of gezond, in elke situatie waarin iemand zich ook maar kan bevinden.

En we zien hoe snel een situatie kan veranderen. Soms kun je over een paar verzen met elkaar praten en soms heb je genoeg aan één vers.

Om je daarbij te helpen stuur ik mijn commentaar over het boek Spreuken mee: als pdf bestand, als e-pub bestand en als mobi bestand. Je kunt het commentaar ook lezen op <https://www.kingcomments.com/nl/bijbel/Sp/Inleiding>. Op www.oudesporen.nl kun je het commentaar downloaden.

Ik wil tot slot nog op twee teksten wijzen. Eerst Jesaja 30:2. Dat vers heeft vier regels:

- (1) “Zij gaan om af te dalen naar Egypte”
- (2) “– maar naar [wat] Mijn mond [spreekt], vragen zij niet –“
- (3) “om [zichzelf] in veiligheid te brengen bij de macht van de farao,”
- (4) “en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte.”

We kunnen elke regel van dit vers op onze situatie toepassen:

- (1) *Egypte* stelt de wijsheid van de wereld voor; daar richt men zich op voor de bestrijding van het virus.
- (2) Naar wat *Gods mond* spreekt, dat wil zeggen Zijn Woord, wordt niet gevraagd. (vgl. Jer. 8:9b).
- (3) De *veiligheid* wordt in de wetenschap gezocht.
- (4) De *toevlucht* wordt genomen tot de *schaduw* van de wijsheid van de wereld (*Egypte*).

De tweede tekst is Psalm 90:1-2. Tegenover het zoeken van de toevlucht in de schaduw van Egypte mogen wij weten dat “wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige”. Ook mogen we persoonlijk tegen God zeggen: “Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

Ik wens iedereen sterkte in het versterken van het geestelijk verdedigingssysteem. Je kunt dan bijvoorbeeld het virus van de angst dat in de wereld rondwaart, afweren.

Ger de Koning